



filmprogramma

Transition Town Amersfoort

‘The power of community – how Cuba survived peak oil’

een film van Faith Morgan, 2006

Toen de Sovjet Unie in 1990 collabeerde, storte Cuba's economie in elkaar. De import van olie halveerde en het voedsel nam af met 80 percent. Deze film vertelt over de wanhoop alsook over de kracht en de creativiteit van het Cubaanse volk tijdens deze moeilijke periode. Een prachtige en inspirerende film!

Di 16. juni 20.00 uur wijkcentrum de Neng, Engweg7, Hoogland

Woe 8. juli 20.00 uur wijkcentrum de Tandem, Paulus Borstraat 41, Soesterkwartier

‘A crude awakening’

een film van Basil Gelpke and Ray McCormack, Zwitserland, 2006

‘De beste uiteenzetting op film over piekolie tot nu toe.’
(Rob Hopkins, de ‘vader’ van Transition Towns)

Di 23. juni, wijkcentrum de Trefhorst, Bruispad 2, Schothorst

Woe 1. juli, wijkcentrum de Roef, Neptunusplein 66 k, Kruiskamp

‘We feed the world’

een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005

Met even wonderschone als onvergetelijke beelden ontrafelt ‘We Feed the World’ het bizarre verhaal van ons voedsel alvorens het in de schappen van de supermarkt belandt. Regisseur Erwin Wagenhofer onderzoekt de marktmechanismen die ten grondslag liggen aan onze voedselindustrie en roept verschillende interessante vragen op. Waarom is strooizout bijvoorbeeld meer waard dan graan? En hoe kan het dat dagelijks 100.000 mensen omkomen van de honger terwijl er wereldwijd genoeg voedsel wordt geproduceerd voor 12 miljard mensen?

Do 18. juni 20.00 uur, wijkcentrum de Boerderij, Zeldertsedreef 2, Nieuwland

Di 30. juni 20.00 uur, wijkcentrum de Driehoek, Woestijgerweg 3, Leusderkwartier

Voor meer informatie kijk op de landelijke website van Transition Town: www.transitiontowns.nl of contacteer ons via mail: pvanlier@zonnet.nl

'Het is waanzin als men bedenkt dat een drie dagen durende staking van vrachtwagens ons tot hongernood zal dwingen, zo afhankelijk zijn wij geworden. Onze huidige maatschappij is ontzettend kwetsbaar.' pieter van lier, amersfoort



'Vroeger waren we allemaal boeren. Maar pas vandaag weten we dat wij toen in evenwicht met de natuur leefden. Dit inzicht maakt het ons mogelijk om met de ervaringen van toen en de kennis en het gemak van vandaag een stap te zetten naar een nieuw bestaan.' yvonne feuerhahn, amersfoort

In 2006

startte in Totnes, Zuidwest Engeland, het eerste TT-initiatief. Rob Hopkins, auteur van het boek 'The Transition Handbook', wilde niet langer wachten op nieuwe technieken en politieke beslissingen die de negatieve gevolgen van afnemende olietoevoer en klimaatverandering aanpakken. Hij zette een lokaal Transition initiatief in Totnes op. Inmiddels is er een wereldwijd Transition-netwerk.

Hoofd Hart en Handen

Dit zijn de 3 stappen waarin een Transitie initiatief zich voltrekt.

Hoofd = Bewustwording

Als je weet hoe de ontwikkelingen met betrekking tot peak oil en de klimaatverandering er voor staan en je tot het inzicht komt, dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces.

'Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is: de olie raakt op! Het goede nieuws is: De olie raakt op!' Hermann Scheer

'Olie zit niet alleen verwerkt in aspirine, plakband, kleding, tapijt, tandenborstels, cd's, kaarsen, tetra packs, plastic zakjes, enz. maar onze industrie en ons bestaan is gebaseerd en afhankelijk van de altijd maar toenemende toevoer van goedkope olie.' The Transition Handbook

'Wij zullen nooit onafhankelijk worden maar het gaat erom zich weer in de goede richting te bewegen.' yvonne feuerhahn, amersfoort

Transition Town Amersfoort

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Het gaat erom om als gemeenschap meer veerkracht te ontwikkelen door zo veel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Peak Oil en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!



Hart = Toekomstvisie

Hoe zal een wereld zonder fossiele brandstoffen eruit kunnen zien? Hoe kunnen wij de natuur respecteren en toch optimaal van haar profiteren zonder het comfort van deze tijd op te geven?

'Traffic was increasing on the streets below, a true New York traffic jam, with blaring horns (...). In the early evening light we imagined a silent car that could run without burning fossil fuels or emitting noxious fumes, and a city like a forest, cool and quiet.' William McDonough & Michael Braungart, Cradle to cradle

Handen = aan de slag!

Er zijn heel veel mogelijkheden voor steden en dorpen om zich tot vitale gemeenschappen te ontwikkelen. Gemeenschappen die hun eigen voedsel verbouwen, hun eigen energie opwekken, hun huizen bouwen van materialen uit de directe omgeving, slim omgaan met water, en die zelfs met lokaal geld de plaatselijke economie versterken.

'In plaats van af te wachten wat anderen doen aan de komende olie- en klimaatcrisis, kunnen we beter zelf de handen uit de mouwen steken.' The Transition Handbook